

# "Veganerna - en bok om dom som stör"

Göran Persson har enligt uppgift läst Magnus Lintons bok "Veganerna - en bok om dom som stör". Kanske var det bland annat det första kapitlet i boken som gjorde att Göran Persson började fundera.

Vi saxar några rader;

Särskilt minns jag julen 1998. Jag hade just konstaterat att vi i Sverige avlvar över 75 miljoner djur varje år direkt för köttkonsumtion och funderat på varför opinionsbildare aldrig hade någon åsikt om detta, när plötsligt ett par ledarsidor visade blyxtintresse för djur. Men det gällde inte de 75 miljonerna - utan 90 kattungar. De skulle ingå i ett djurförsök för att finna hjälp åt för tidigt födda barn som drabbats av störningar i nerv- eller synsystemet, och innan ledarskribenterna åkte hem till julsinken krävde de att försöken skulle stoppas. De synskadade barnen fick ursäktas, men kattornas liv fick absolut inte kränkas. Några argument lämnades aldrig. Men det märkligaste var inte detta, utan att många svenska djurrättsaktivister gjorde exakt samma prioritering. I stället för köttindustrin blev de 90 kattorna föremål för en enorm kampanj av Förbundet Djurens Rätt.

## Frilagd strupe i Skara

Det är tjugo sekunder kvar. Ögonen är blöta. Den brunvita pålsen darrar till och först när plåtporten hissats ner som en giljotin bakom kroppen fattar han. Här ska hända saker.

Hela ställningen som spärrar honom

skakar när den tusen kilo tunga kroppen bankar till mot plåtväggen.

Ett femtontal sekunder passerar och eftersom inget händer slappnar tjuren av. Han står bara stilla och glor. Vapnet lyfts. Skottet är nästan ljudlöst. Järnbulten går rakt in mot pannbenet och tusen kilo tjur dundrar hjälplöst mot golvet.

Och nu blir det bråttom. Tempot accelererar. Dödsskottet är också startskottet. Eller som man säger i bransch: "bedövningen." Från och med nu är allt en fråga om pengar. Här börjar det löpande bandet: tjuren halkar på rygg snett ner två meter, vänster bakben sparkar och nu kommer en man fram eftersom tjuren är långt ifrån död. Han kör ner en meterlång järnstav i skothålet i huvudet. Det här är "kontrollbedövningen".

Plötsligt rassar det till i taket. Det är bandsystemet som drar igång.

Nästa tjur brakar ner på stålrampen. Varannan minut spottar luckan ur sig ett nytt djur. Först här ska han definitivt dö.

I ett annat rum elchockas ett hundratal får och lamm till döds varje dag. Ytterligare en bit bort gasas i 900 grisar i en stor gallertrumma varje dag. Grisarna sänks ner i pur koldioxid för att någon minut senare hissas upp och skryfflas ut på andra sidan som lealösa köttkuddar på det löpande bandet.

Det måste gå fort. Inom någon minut



måste halspulsådern skäras av, annars hinner grisarna kvicka till igen. En kniv med en tillkopplad slang körs in i strupen för att tappa dem på blod. Det finns pengar i blodet. Det blir blodpudding och sant.

## Kroppsdel för kroppsdela yxas.

Vid nötdjuren rör sig rälsen i taket i ryck. Därför svänger de

väldiga ko- och tjurkropparna häftigt. De gör sin andra kurva och tar sig in i det som kallas "den rena avdelningen".

Tungan tas om hand. I Sverige återju faktiskt folk fortfarande tunga. Skallarna tas till vara. Köttet där är väldigt fint, det går till charkuterivaror, korv och sylta. Tunntarmarna är 30 till 36 meter långa och spolras och blir sedan till korvskinn.

Livmodern som ligger överst i den högra minicontainern är trasig och blottar en stor kropp.

Det är nästan fullgånna foster ibland. Fostren läggs i en särskild container och sedan körs de iväg för att malas ner och bli djurfoder och sant.

Just idag hann man med 141 tjurar. 159 kor, 6 kalvar, 104 lamm, 38 får.

1 932 grisar. På Kronfågel på andra sidan stan slaktade man 21 224 kycklingar.

Det var en normal dag i Skara. En onsdag.

Om du vill läsa hela boken så är den utgiven på Atlas förlag och finns på/eller kan beställas hem från alla bokhandlare i landet.

## Persson skakad av matrevolten

Statsminister Göran Persson har blivit påverkad av djurrättsaktivister och veganer. Han tror att ändrade matvanor kommer att leda till en genomgripande samhällsförändring som påverkar såväl landskapsbilden som statsutgifterna.

Statsministern kommer inte att ta för sig av syltan och korven på julfbordet på samma sätt som förr om åren. Han påverkas allt mer av debatten om djurens rätt och matkvalitet.

- Jag börjar få svårt för charkuterier. Jag som har älskat sylta, patéer

och korv, säger han.

Göran Persson tror att vi står i början av en radikal förändring av samhället som har med matvanor och djurhållning att göra. Han har blivit starkt påverkad av journalisten Magnus Lintons bok "Veganerna - en bok om dom som stör". Och hans egna ungdomar har valt bort köttet under skolluncherna.

- Det finns en olust inför våra matvanor, inför köttätandet som jag aldrig tidigare förut stött på. Det finns en rörelse bland unga människor som också börjar innefatta en medelålders generation. Jag förutsätter också att Sveriges livsmedelsproducenter har sett det och att de tar sig

en rejäl funderare, säger Göran Persson.

Galna ko-sjukan har spätt på oron över köttätandet ytterligare. Under EU:s toppmöte i Nice serverades inte något nötkött alls. De flesta politiker tror att det minskade köttätandet är tillfälligt. Men Göran Persson tvivlar på att allt kommer att bli som förut igen, även om EU lyckas få bukt med galna ko-sjukan.

- De har tagit bort nötköttet från skolbespisningen i Oskarshamn därför att de har utbrott av galna ko-sjukan i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Det säger något om kraften i förändringen, säger han.

KALLÅ: DAGENS NYHETER

